



Nadat Petrus en Johannes vervuld waren van de heilige geest vertelden ze iedereen over de opgestane Jezus. In de naam van Jezus maakten ze mensen beter.

Petrus en Johannes, twee van Jezus' discipelen gingen samen naar de tempel in Jeruzalem voor het middaggebed. Vlak bij de schone poort zagen ze een verlamde man.



Zijn benen waren slap. Hij had, ook als klein kind, nooit kunnen lopen. Zijn vrienden brachten hem iedere dag naar de tempel zodat hij voorbijgangers kon vragen om een beetje geld.

Toen Petrus de verlamde man zag, zij hij: "Kijk naar mij."
"Ik heb geen geld, maar ik geef je wat ik heb."



Petrus nam de man bij de hand en zei tegen hem: "In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop!"

De verlamde man verwachtte geen wonder, maar dat is wat God hem gaf. Direct werden zijn voeten en enkels sterk.



Voor het eerst in z'n leven stond hij op zijn benen. Hij begon te springen, te dansen en te juichen. Hij loofde en dankte God. De mensen waren verbaasd toen ze dit wonder zagen.

"Ik heb niet de kracht om deze man te laten lopen," zei Petrus. "Hij is genezen door in Jezus Christus te geloven die uit de dood is opgestaan." Veel mensen kwamen die dag tot geloof.

