

# Kleur de voorwerpen die licht geven



# Vind de 7 verschillen





# Licht op de weg naar Damascus



## Wat heb je nodig:

Werkbladen

Een stevig plastic zakje

Krijtjes

Stiften

Schaar

## What to do



Gebruik een permanente stift om het werkblad over te tekenen op het plastic zakje. Afhankelijk van de leeftijd van je kind kun je hem of haar het figuur laten inkleuren met stiften.



Schuif een stuk zwart papier in het zakje. Als je geen zwart papier hebt, dan kun een papier zwart maken met zwart krijt.



Knip en kleur de lichtstraal. Schuif deze in het plastic zakje om het het plaatje zichtbaar te maken.

YouTube video: <https://youtu.be/ISZszajaQsw>

“Wie bent U, Heer?” vroeg Saulus.  
“Ik ben Jezus.”

Handelingen 9:5





# Opdracht

Als je blind bent kun je met brailleschrift lezen. De puntjes zijn namelijk te voelen. Je kunt het met een speld doen, maar voor het gemak tekenen wij het maar even.

Schrijf eens op in brailleschrift: Wie bent u Heer

Dat was namelijk wat Saulus aan Jezus vroeg. Begin met zes punten twee aan twee onder elkaar te zetten voor elke letter.

Als je het leuk vindt kun je nog een kleine zin maken. Kunnen de anderen het lezen?



## \*Vul thermometers in.

Paulus was na zijn bekering heel hot voor Jezus. Hij maakte grote zendingsreizen en moest veel lijden uit liefde voor Jezus.

Hier zijn vijf thermometers om te controleren hoe warm je voor Jezus bent.

1. Met Hem praten. Schat eens in hoe vaak je dat doet, kleur dan in.
2. Geld geven aan Hem. Bidden voor zendingen. Doe je dat niet, of weinig of vaak.
3. Dingen voor Hem doen, zoals je moeder helpen met de afwas, enzovoorts. Vul eens in.
4. Bidden en bijbellezen. Elke dag of nooit... soms?
5. Naar de kerk, kinderdienst of bijbelclub gaan. Ben je er altijd?



praten

geven

doen

bidden

gemeente

**Dit papiertje is eigenlijk alleen maar voor jezelf. Als je wilt kun je er samen over praten.**

**Het is niet om op te scheppen, maar om erover na te denken. Jezus was zo dol op jou, dat Hij voor je stierf. Dat deed gloeiende pijn!**