

Liturgie voor de belijdenisdienst  
op Pinksterzondag 5 juni 2022



niemand kan ooit zeggen:  
*'Jezus is de heer.'*  
BEHALVE DOOR TOEDOEN VAN  
*de heilige Geest.*

1 KORINTHE 12 : 3b

Voorganger: Ds. Dennis van der Zee  
Muzikale begeleiding: Dick en Hans Bosman  
Organist: Jan Gerrit van Huizen

## Welkom

### Votum en groet

#### Samenzang: God is getrouw, zijn plannen falen niet

God is getrouw, zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,  
die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest ompant,  
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,  
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden,  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden  
en d' adem zijner lippen overmant,  
de tegenstand.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,  
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten.  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,  
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,  
als Gods gezant.

## Gebed

#### Samenzang: King of Kings

In the darkness we were waiting  
Without hope without light  
Till from heaven You came running

There was mercy in Your eyes  
To fulfill the law and prophets  
To a virgin came the Word  
From a throne of endless glory  
To a cradle in the dirt

**Refrein**

Praise the Father  
Praise the Son  
Praise the Spirit three in one  
God of glory, Majesty  
Praise forever to the King of Kings

To reveal the kingdom coming  
And to reconcile the lost  
To redeem the whole creation  
You did not despise the cross  
For even in Your suffering  
You saw to the other side  
Knowing this was our salvation  
Jesus for our sake You died

**Refrein**

And the morning that You rose  
All of heaven held its breath  
Till that stone was moved for good  
For the Lamb had conquered death  
And the dead rose from their tombs  
And the angels stood in awe  
For the souls of all who'd come  
To the Father are restored  
And the Church of Christ was born  
Then the Spirit lit the flame

Now this gospel truth of old  
Shall not kneel, shall not faint  
By His blood and in His Name  
In His freedom I am free  
For the love of Jesus Christ  
Who has resurrected me

Praise the Father  
Praise the Son  
Praise the Spirit three in one  
God of glory, Majesty  
Praise forever to the King of Kings

Schriftlezing uit 1 Korinthe 2:1-5 en 1 Korinthe 12:3b

#### **1 Korinthe 2:1-5**

1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

#### **1 Korinthe 12:3b**

3b: Niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.

Samenzang: Psalm 68:10

*Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen.*

Die *God is onze zaligheid:*  
Wie *zou die hoogste Majesteit*  
Dan *niet met eerbied* prijzen?  
Die *God is ons een God van heil,*  
Hij *schenkt, uit goedheid, zonder peil*  
Ons *'t eeuwig, zalig* leven.  
Hij *kan, en wil, en zal in* nood,  
Zelfs *bij het naad'ren van de* dood,  
Volkomen *uitkomst* geven.

Kindmoment door Gerlinde  
Kinderlied: ik moet weggaan

Ik moet weggaan,  
Ik moet weggaan.  
Ik kan echt niet blijven,  
maar Ik zal een mooie brief  
in jullie harten schrijven.

Als je dan mijn woorden leest,  
weet je dat Ik ben geweest.  
Als je dan mijn woorden leest,  
weet je dat Ik ben geweest.

Ik ben bij je,  
Ik ben bij je.  
Ik ben teruggekomen  
en Ik heb mijn mooiste vuur  
voor jullie meegenomen.

Door het wonder van de Geest  
vieren wij het pinksterfeest.  
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het pinksterfeest.

Ik ben bij je,  
Ik ben bij je.  
Ik ben bij de mensen  
zodat ze elkaar verstaan  
over alle grenzen.

Door het wonder van de Geest  
vieren wij het pinksterfeest.  
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het pinksterfeest.

#### Verkondiging

#### Samenzang: Heer, wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind,  
dat heel de levensweg,  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt,  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg,  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op Uw weg,  
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil,  
aanvaarden als een kind,  
dat blindelings en stil,  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt,  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend,  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel,  
mijn weg gelopen heeft.  
Toon mij dat Christus,  
mijn weg gelopen heeft.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Geliefde broeder, geliefde zusters,

Je staat hier voor God en zijn gemeente om je geloof te belijden.

Ik verzoek je eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen.

Geloof je in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God van je doop?

Erken je dat je zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat je van nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen? Besef je dat je daarom blootstaat aan Gods toorn? Beken je dat je de geboden van de Heer vaak hebt overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Heb je daar berouw over?

Geloof je dat Jezus Christus jou als je Redder is gegeven en dat je door de kracht van de Heilige Geest een deel bent van zijn lichaam, de kerk? Geloof je dat God je door Christus' bloed al je zonden vergeeft?

Belijd je dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de echte en volkomen leer van je redding is? Zul je, zolang je leeft, bij je belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen de Bijbel ingaat?

Erken je dat je geloof in Christus zichtbaar moet zijn in hoe je leeft? Verlang je ernaar God en je naaste lief te hebben en met de wereld van de zonde te breken? Beloof je je in te zetten voor de gemeente, trouw met haar de kerkdiensten bij te wonen en deel te nemen aan het avondmaal? Zul je alle christelijke waarschuwingen ter harte nemen?

Wat is daarop jouw antwoord?

Zegenbede: God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Vraag aan de gemeente



### Samenzang: Licht van de wereld

Licht van de wereld,  
U scheen in mijn duisternis.  
Nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer,  
bij U wil zijn, elk moment.

#### **Refrein**

Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig,  
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht.  
Bent als een kind naar de wereld gekomen,  
legde Uw heerlijkheid af.

#### **Refrein**

En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonden deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed.

#### **Refrein**

### Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en  
aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en  
begraven; die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden;  
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de  
almachtige Vader;  
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest;  
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap  
der heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de wederopstanding van het lichaam;  
en het eeuwig leven.  
Amen.

Samenzang: Ik wil juichen voor U, mijn Heer

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,  
met blijdschap in mijn hart.  
Ik wil jubelen voor U, Heer,  
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God  
en ik behoor U toe.  
Mijn aanbidding is slechts voor U,  
wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,  
want ik wil U ontmoeten deze dag.  
En ik zing U alle lof toe,  
hef mijn handen naar U op.  
Ik prijs Uw naam,  
God van de Eeuwigheid!

Dankgebed en voorbede

Collecte voor de diaconie en de kerk



Tijdens het collecteren luisteren we naar het lied 'we believe'.

Samenzang: Gebed om Zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,  
O God, zegen mij alle dagen lang.

**Refrein**

Vader, maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer.  
Jezus, kom tot mij,  
als de Bron van leven  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn,  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

**Refrein**

Zegen

Er is gelegenheid tot feliciteren voorin de kerk en u bent welkom voor een gezellig samenzijn met koffie & thee in de zaal achter de kerk.

**Belijdende leden**

Rianne Hoekstra

Lisa Kroes



Mijn naam is Aurelia Plender en als kind ben ik opgegroeid met het geloof, in veel van mijn jeugtherinneringen zie ik het geloof terugkomen. Het geloof van een kind.

Ik ben nu 23 en als jongvolwassenen is het niet altijd makkelijk om te geloven zoals mijn kleine ik. Vandaag kies ik ervoor om het geloof van mijn jongere ik vast te houden en ja te



zeggen.

Cause You see the beauty in my broken prayers – Riley Clemmon

Ik ben Annemarijn de Vries en ik doe vandaag belijdenis van mijn geloof. Het geloof is voor mij iets waar ik altijd op terug mag vallen. God is er altijd en zal er altijd voor mij zijn, wat er ook gebeurt. Als ik in mijn leven (nieuwe) obstakels tegenkom, weet ik dat ik er nooit alleen voor sta. Dat vind ik het mooie aan Jezus' genade. Door zijn offer hoef ik nooit meer alleen te zijn. Dit vertrouwen is voor mij erg belangrijk en daarom zeg ik vandaag 'ja' tegen God.



*“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer” – Romeinen 8:38-39*

Ik ben Jasmee de vries, en 24 jaar.

Het geloof geeft mij rust en troost. In goede tijden, maar ook in moeilijke tijden mag ik weten dat God bij mij is. Dat ik door God geliefd ben en uit zijn genade mag leven. Daarom zeg ik vandaag ja tegen God!



*U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.  
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: Aan Jezus' liefde voor mij.*

Ik ben Richard Wielink, 29 jaar en getrouwd met Jorinde.

De afgelopen jaren ben ik mij meer gaan verdiepen in de Bijbel en ben ik steeds meer gaan ervaren van Gods liefde voor mij. Daarom zeg ik vandaag ja tegen God. Ik ben dankbaar dat ik met en voor Hem mag leven.



Ik ben Jorinde Wielink, 27 jaar, sinds 2 jaar getrouwd met Richard. Vandaag zeg ik ja tegen God. Ik ben dankbaar dat Hij mij kent en van mij houdt zoals ik ben. Dankbaar dat ik iedere dag uit Zijn genade mag leven en tot zegen mag zijn vanuit Zijn liefde. Vooral de afgelopen jaren ben ik meer gaan ontdekken van wie God is en weet ik mij door Hem geliefd. Na het plotselinge verlies van mijn moeder op jonge leeftijd droeg Hij mij toen ik het zelf niet kon en heb ik ervaren dat Hij mij nooit loslaat:

*God is voor ons, Hij is naast ons, Hij is altijd om ons heen.*

*Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.*