

Jezus zei eens tot Zijn vrienden:
"Ik zal straks in de hemel zijn.
Daar wil ik voor ieder zorgen,
voor de mensen groot en klein".

Jezus ging toen naar de hemel
zo verweg en toch dichtbij.
Want Hij wil in ieder wonen,
en Hij maakt je hart dan blij.

HEMELVAART - KRUISWOORDPUZZEL



Horizontaal:

- 2 Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren?
- 6 Hoe heet de discipel die ook bij het kruis stond?
- 7 De discipelen houden hun naar de hemel gericht.
- 8 In welk hoofdstuk lees je dat Jezus naar de hemel is gegaan? Handelingen ...
- 10 Jezus zegt: Mij is gegeven alle ... in de hemel en op aarde.
- 11 Jezus is Heer, daarom noemen we Hem ... Jezus
- 12 Johannes de Doper doopte met water, Jezus wil je met de Heilige Geest.
- 13 Welke kleur hebben de kleren van de mannen die opeens verschijnen?
- 14 Wat doet Jezus vlak voordat Hij naar de hemel gaat?
- 15 Wie schrijft het verhaal van hemelvaart in het Bijbelboek Handelingen?
- 16 Ander woord voor Heilige Geest.
- 17 Wat doet Jezus als Hij met Zijn vrienden op de olijfberg staat? Hij neemt

Verticaal:

- 1 Wie zijn ook in de bovenzaal in Jeruzalem aanwezig om te bidden?
- 2 Hoeveel engelen verschijnen er bij de discipelen?
- 3 Hoe noem je het als Jezus naar de hemel gaat?
- 4 In welk Bijbelboek lees je over de hemelvaart van Jezus?
- 5 Jezus is opgenomen in de hemel en Hij heeft zich gezet aan de van God.
- 9 Naam van een discipel.