

Liturgie voor de Vespers
Kampen en IJsselmuiden
in de Stille Week
(11 – 14 april 2022)



*Samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde,
Nederlands Gereformeerde en
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken
in Kampen en IJsselmuiden*

*Wilt u op maandag, dinsdag en woensdag
de boekjes na gebruik weer terugleggen?*

De vespers in Kampen zijn te volgen via Internet:

*[http://kerkdienstgemist.nl/stations/740-Eudokiakerk-Kampen/
events/liveU](http://kerkdienstgemist.nl/stations/740-Eudokiakerk-Kampen/events/liveU)*

De vespers in IJsselmuiden zijn te volgen via Internet:

<http://www.ngkvijsselmuiden.nl>

Inleiding

Hartelijk welkom bij de Vespers in de Stille week.

In deze week willen we stilstaan bij wie Jezus Christus voor ons mag zijn door zijn dood aan het kruis. De avonden zullen achtereenvolgens gaan over Jezus als overwinnaar en koning, Jezus als goede herder, Jezus als leraar en rabbi en tenslotte over Jezus als Lam van God.

Hieronder ziet u wie de vespers leiden en muzikaal begeleiden.

Kampen

	<i>Voorganger</i>	<i>Muzikale begeleiding</i>
Maandag	ds. Hans Slotman	Jacob Schaap en Harjanne Slotman
Dinsdag	ds. Frank Bruintjes	Wim Kanis
Woensdag	ds. Bram Beute	Hans Schaeffer, Annemiek en Jaap Jonker
Donderdag	ds. Albert Hakvoort	Theo Ram en Arne Mauritz

Ijsselmuiden

	<i>Voorganger</i>	<i>Muzikale begeleiding</i>
Maandag	Dave Plantinga	Hermien Koers en Jan Gerrit van Huizen
Dinsdag	Bert Holsappel	Gery en Dirk Jan Stuij, André van Dijk
Woensdag	Anton Maurer	Cantorij en Erik de Leeuw
Donderdag	Kees Stuij	Pauline Verschuren en André van Dijk

De liturgie is samengesteld door Marien Clement.

De **vetgedrukte** teksten mogen door **iedereen** uitgesproken worden.

Zegen en groet!

Vorbereidingsgroep voor vespers in de stille week,

Arne Mauritz (Eben Haëzerkerk)

Gerda Dekker-Meijer (Nieuwe kerk)

Jaap Jonker (Bazuinkerker)

Gert Nanninga (Eudokiakerker)

Gerda en Andries Uitslag (Goede Herderkerker)

Maandag: Christus, onze Koning

Afhankelijkheid en begroeting

Ik zeg tot de HEER: **‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’**

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Uw Heer zegt:
‘Ik ben een rots, de kracht die je redt.
Bij mij kan je schuilen.’

Gezang 48 : 1, 2 en 3 (Liedboek voor de Kerken)

O, onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.

Geheiligd zij uw naam, o Heer,
bewaar ons door de rechte leer,
en maak ons doen en laten rein,
dat wij U niet tot schande zijn.
Breng Gij weer thuis te rechter tijd
het arme volk, dat wordt misleid.

Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.

Machtige God,
met alle eerbied noemen wij uw naam,
die U gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt.
De hemel en het land, het licht van deze dag
en ook wijzelf, God, zijn er dankzij U,
die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn.
Wij noemen U van harte onze God en Vader,
die doet wat U zegt en ons in leven houdt,
die naar ons zoeken blijft tot U ons in den vreemde vindt,
omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen.
In stad en land, in mensen en machten,
in levenden en doden wordt U beleden en uitgesproken,
tot deze aarde eens de stad van vrede is,
het nieuw Jeruzalem, waar alle leed geleden is
en al ons kwaad vergeten.
Luister dan ook, als wij U zegenen, God,
en zeggen zonder einde:
heilig, heilig, heilig,
HEER, God van alle machten,
vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.
Hosanna in de hoge.

Schriftlezing: Daniël 7 : 9 - 14

Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen, ik zag hoe zijn lichaam

werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Psalm 2 : 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
‘t Is tegen het gezag van God de Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt”!

Die in de hemel is gezeten licht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
“Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid”.

Schriftlezing: Johannes 12 : 23 - 33

Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wij zijn leven liefheeft, verliest het, maar wie

in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? “Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan?” Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

– stilte –

Psalm 2 : 3 en 4 (Liedboek voor de Kerken)

Ik roep op aarde 't woord des Heren uit.
 Hij sprak tot mij: “Zie Ik verwek u heden.
 Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
 Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
 Zie, al het volk tot in de verste streken,
 de ganse aarde geef Ik in uw macht
 Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
 ja, het verbrijz'len door uw grote kracht”.

O machtigen, o koningen, weest wijs.
 Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
 Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis,
 verheugd u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.

Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Schriftlezing: Matteüs 28 : 16 - 20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'?

Muzikaal intermezzo

Meditatie

– *stilte* –

Lied 1010 : 1, 3 en 4 (Nieuw Liedboek)

Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld kent slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
 Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
 die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
 Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader)

Gezang 675 (Nieuw Liedboek)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
 hopen, liefhebben door uw kracht!
 Hemelse vrede, deel U nu mede
 aan een wereld die U verwacht!
 Wij mogen zingen van grote dingen
 als wij ontvangen al ons verlangen,
 met Christus opgestaan. Halleluja!
 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
 als wij herboren Hem toebehoren,
 die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
 liefde die ons hebt liefgehad?
 Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
 Gij houdt ons bij de hand gevat.
 Gij hebt de zege voor ons verkregen,
 Gij zult op aarde de macht aanvaarden
 en onze koning zijn. Halleluja!
 Gij, onze Here, doet triomferen
 die naar u heten en in u weten
 dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Wegzending

God, wees ons genadig en zegen ons,
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
In heel de wereld uw reddende kracht.

Amen.

Dinsdag: Christus, onze Goede Herder

Afhankelijkheid en begroeting

Ik zeg tot de HEER: **‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’**

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Uw Heer zegt:

‘Al ga je door een donker dal, ik ben bij je.’

Gezang 135 (Gereformeerd Kerkboek)

Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen zij wij vannacht.

Gebed

Goede Herder, lieve Jezus,
U bent altijd met ons, nooit zult U ons verlaten.
Na uw lijden bent U aan de leerlingen verschenen:
Sterk ons geloof door uw aanwezigheid in ons midden.
Schenk ons de Heilige Geest
zodat we U trouw blijven
en aan iedereen zullen getuigen
van uw overweldigende liefde.

Schriftlezing: Ezechiël 34 : 8 - 16 en 23 - 24

dinsdag

Zo waar ik leef - spreekt God, de HEER -, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet om mijn schapen! Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken.

– stilte –

Psalm 23 (Liedboek voor de Kerken)

Ik wil van God als van mijn herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

Schriftlezing: Johannes 10 : 11 - 18

'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

Muzikaal intermezzo

Meditatie

– stilte –

Gezang 34 : 1 en 2 (Gereformeerd Kerkboek)

1 Al zou de vij - gen-boom niet bloei - en,
 geen op - brengst aan de wijn-stok zijn,
 toch zal mijn be - ker o - ver vloei - en
 want Je - zus schenkt mij vreug - de - wijn.
 Al draagt ook de o - lijf geen vruch - ten
 ont - breekt het ko - ren op het veld
 met Hem heb ik geen kwaad te duch - ten
 die zelfs mijn hoofd - haar heeft ge - teld.

Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden,
die is, die was en komen zal.

Hij maakt mijn voeten als der hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed.

'k Zal mij aan zijn beloften binden,
en word met zijn gezag bekleed.

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader)

Gezang 835 (Nieuw Liedboek)

Jezus, ga ons voor - deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand - naar het vaderland.

Valt de weg ons lang, - zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad, - is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart - onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht - dat ons troost en richt.

In de woestenij, - Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd - in uw heerlijkheid.

Wegzending

God, wees ons genadig en zegen ons,
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
In heel de wereld uw reddende kracht.

Amen.

dinsdag

Woensdag: Christus, onze Leraar

Afhankelijkheid en begroeting

Ik zeg tot de HEER: **‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’**

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Uw Heer zegt: ‘Zoek mij en leef!’

Psalm 111 : 1, 4 en 6 (Gereformeerd Kerkboek)

Looft, halleluja, looft de Heer.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
Met allen die oprecht Hem zoeken.
Groot zijn Gods werken en zeer goed.
Wie vreugde schept in wat Hij doet,
Moet ze nauwkeurig onderzoeken.

Gods werk is waarheid en vol recht;
En alles wat Hij heeft gezegd,
Is ons een licht op onze wegen.
Hij doet zijn vaste woord gestand,
Dat tijd en eeuwigheid omspant.
Hij is getrouw in vloek en zegen.

’t Begin van ware wijsheid is
– Zo leert ons Gods getuigenis –
De Here als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
Hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

Gebed

Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe,
ontken ik wie U bent?
Zelfs al lees ik in uw ogen,
dat U de reden kent.
Mijn hart is veel te bang,
om alles op te geven,
ontwijkt U al zolang:
mijn zonde houdt mij tegen!

Groot bent U, o Heer, en zeer te prijzen.
Groot is uw kracht en uw wijsheid oneindig.

Wij mensen willen U prijzen.
Ondanks onze onvolkomenheden
zet U ons ertoe aan U te loven.
Want U hebt ons geschapen
met het gemoed gericht op U:
**ons hart is onrustig
totdat het rust vindt in U.**

Wie U zoeken, vinden U
en wie U vinden, zullen U prijzen.
**Laat mij U zoeken, Heer, terwijl ik U aanroep.
Laat mij U aanroepen, terwijl ik in U geloof.**

Schriftlezing: Johannes 13 : 12 - 17

Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb

een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Gezang 538 : 1 (Nieuw Liedboek)



Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid.
is leven van de woorden die opgeschreven staan,
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

Schriftlezing: Matteüs 16 : 24 - 26

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?'

Gezag 538 : 2 (Nieuw Liedboek)

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

Schriftlezing: Filippenzen 2 : 5 - 8

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

– *stilte* –

Gezang 538 : 3 (Nieuw Liedboek)

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
Dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
De dagen en de nachten, de honger en de dorst,
De vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 11 - 12 en 15 - 23

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. (...) God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.

Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige.

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er een reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.

Dat is uw roeping: ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.

Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.

Muzikaal intermezzo

Meditatie

– stilte –

Opwekking 520 (Engelse hymn)



Wees mijn ver - lan-gen, o Heer van mijn hart,
leer mij U ken-nen in vreug-de en smart.
Laat mijn ge - dach-ten op U zijn ge - richt;
wa-kend of sla - pend, ver - vuld van uw licht.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)

Gezang 838 : 1 en 2 (Nieuw Liedboek)

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Wegzending

God, wees ons genadig en zegen ons,

Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,

In heel de wereld uw reddende kracht.

Amen.

Donderdag: Christus, het Lam van God

Afhankelijkheid en begroeting

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
Wees aandachtig, luister
Naar mijn roep om genade.

Uw Heer zegt: 'Je mag komen in mijn nabijheid.'

Gezang 598 (Nieuw Liedboek)



Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Gebed

Schep, o God, een zuiver hart in mij:
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid:
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger:
de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verwaalden uw wegen leren:
en zullen zondaars terugkeren tot u.

U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood:
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
Ontsluit mijn lippen, Heer:
en mijn mond zal uw lof verkondigen.

Schriftlezing: Jesaja 53

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld,
maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open.

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.
Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.
Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.

Schriftlezing: Johannes 1 : 35 - 37

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: 'Daar is het lam van God.' De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.

– *stilte* –

Opwekking 268

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
ver gaf de hand die Hem sloeg,
de Man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Schriftlezing: Openbaring 7 : 9 - 17

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’

Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’

Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

donderdag

Muzikaal intermezzo

Meditatie

– *stilte* –

Gezang 576b : 1, 3, 5 en 7 (Nieuw Liedboek)

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon: een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet u vol ontzag.

O Heer, uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan.

Ik dank U, o mijn vrede, mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt beleden aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet.

Wees Gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust.

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader)

Gezang 162 (Gereformeerd Kerkboek)

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.

'k Heb geloofd, en daarom hoger,
hoger dan Kalvarie's top,
zie ik boven lucht en wolken,
hogepriester, tot u op.
Die in 's hemels tabernakel
voor Gods aanschijn t' allen tijd
als het hoofd van zijn gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.

'k Heb geloofd in U, wien d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
's werlds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Wegzending

God, wees ons genadig en zegen ons,

Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,

In heel de wereld uw reddende kracht.

Amen.

donderdag

Vrijdag 15 april 2022

Diensten op Goede Vrijdag

Kampen:

Een gezamenlijke kerkdienst in de Bovenkerk die begint om 19.30 uur.

Ijsselmuiden:

Goede Herderkerk om 19.30 uur.