

Jezus kent maar één loser

Lezen: Ps 73; 91; 133; Jes 40:1-11; Mat 11:25-30; Joh 10:1-21; Flp 4:1-9 v

Tekst: Johannes 5:1-18

Kees Haak 2021



Corona lijkt voorbij te gaan, maar de pijn duurt nog lang. De gevolgen nog onduidelijk. Intussen veel verdriet, eenzaam, lusteloos, verloren en vergeefs. Op Facebook etc. nog wel de grappen, glammer en succes. Achter je laptop blijf je stil, jaloers, en in bed huil je. Wat moet ik, kan ik, durf ik? Schaamte, je verbergt je, je bent immers een loser..., toch?

1/ Verwarrende tijd en zin

In elk leven kan zomaar gevoel toeslaan van 'tevergeefs' en 'zinloos'. Alles lijkt verkeerd uit te pakken, of jou te treffen. Tal van ongrijpbare factoren die mislukking in de hand hebben gewerkt. Ook zelf heb ik ervaren hoe diep dan de put is, uitgerangeerd & uitzichtloos. Jaja, eindeloos veel keuzes, met gevolg: als je miskleunt, ben je een sukkel, toch? Bedenk wel: wie kan uiteindelijk de uitdaging aan altijd te winnen? Achter de prachtige vakantievideo's, glimlach, feesten en vrolijkheid schuilt JOUW loser zijn en jaloesheid. En de bijbel? God? Kerk...? Lijkt iets van ver verleden – toen we allemaal gelukkig waren. Die tijd is voorbij, toch? Verbittering slaat toe.



Dan dit verhaal. Die man ligt er al 38 jaar. Wat gaat er in hem om? Op Jezus' vraag of hij beter wil worden reageert hij gelaten en uitgeblust. Waarschijnlijk verlamd – geen hoop meer over. Alleen op de wereld lijkt het wel. De grootste loser ligt volgens hem in Betzata / Bethesda, hoe wrang: 'huis van barmhartigheid'. Niemand zorgt voor hem. Hij is er helemaal klaar mee. In the *struggle for live* wint alleen en altijd *the fittest, strongest, prettiest*.

2/ Ingrijpend optreden

Jezus treedt resoluut op. Bij hem is deze man dus geen loser. Er is maar één loser, dat is de duivel die voortdurend en op allerlei manier het samenleven dwarsboomt. In één klap herstelt Jezus deze man. Pak je mat op en blijf lopen. Er zit toekomst in. Dat moet een schok zijn geweest voor zoveel anderen die daar lagen te wachten tot de volgende engel. Nee, dit herstel is nog maar voor die ene verlamde. Herstel nog maar mondjesmaat, maar wel duurzaam: *blijf lopen*. Het is tegelijk een signaal van overwinning op Satan. Dat is Jezus ten voeten uit. Hij is de overwinnaar, Satan de *greatest loser*. En mensen gaan weer normaal functioneren, vernieuwd doorgaan!



Ja, hier alleen deze man. Niet iedereen werd genezen. Ook jij, met je problemen, komt er

misschien niet uit. Of nog niet. Maar het betekent wel dat er nooit ruimte is voor wanhoop of gelatenheid. Deel liever je gevoel met anderen. Gebruik eens de psalmen om je verdriet bij God neer te leggen. Ik zelf putte vertrouwen uit Ps 63, of Ps 91. De nauwe omgang met Jezus kan jouw leven nu al herstellen door nieuwe hoop en moed. Tenmiste, als je hebt begrepen wat er hier gebeurde...

3/ Nieuw perspectief

Wat een onmenselijk reactie van de Joden. Ze stonden op naleving van eigen gemaakte regelgeving voor de sabbat en het hele leven. Geen sprake van vreugd eover zijn genezing. De man duikt prompt weg in verontschuldiging. Ja, wie was die Genezer eigenlijk? Drong het wel tot de man door hoe buitengewoon ingrijpend dit herstel was? Ja, hij gaat naar de tempel, dat wel. Maar Jezus is scherp: 'zondig niet meer', anders...'

Niet de ziekte was zijn zonde, maar zijn ondankbaarheid. Hij deed geen moeite Jezus op te zoeken, had geen oog voor het overwinningssignaal voor het aanbreken van een nieuwe wereld. Een duizelingwekkend perspectief. Voor Jezus was het het zoveelste teken dat er iets onvoorstelbaars zit aan te komen. Het derde wonderteken – na bruiloft in Kana, op-afstand-genezing van jongen in Kapernaüm – het aanbreken van het echte Huis van Barmhartigheid. Daarom is niet alleen die genezing belangrijk, maar veel meer de vraag wie Jezus echt is, en hoe we met hem omgaan. Het kan ook als je (weer) gezond bent, toch straks slecht met je aflopen, veel erger dan burn-out, werkeloosheid of welk gebrek je nu maar ervaart...



4/ De prijs van herstel

Nu is het verhaal toch uit? Nee, juist deze gebeurtenis gaat Jezus z'n leven kosten. Dat is de prijs van het herstel van mensen. Hij is bezig met het werk van zijn Vader. Samen met zijn unieke Vader werkt hij aan één programma, de ondergang van de duivel, 1Joh 3:8, dát is de echte en enige loser. Daarvoor betaalde hij de dure prijs van Golgota, maar stond op als overwinnaar van de dood op Pasen. Bij Jezus is het geen einde, maar nieuw begin. Het Goede Nieuws van leven, toekomst en zin. In hem is niets meer tevergeefs, 1Kor 15:58.

