

Liturgie Startzondag

NGKv IJsselmuiden

Openluchtdienst 19 september 2021



Voorganger ds. Johannes van Beveren

Met medewerking van de muziekgroep

Met dank aan de gastvrijheid van familie de Leeuw

Mogelijk door dat u/jij er ook bent, welkom!

Voor de dienst zingen we samen

Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door
De klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen (herhalen)

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Opwekking 711 Zijn trouw kleurt de morgen

Zijn trouw houdt mensen op de been
Ze spant zich uit over allen die U vrezen
Die voor U leven
Ze laat ons nooit een dag alleen
Ze wordt al eeuwenlang
En overal geprezen
U hebt uw trouw bewezen

Zonen en dochters van dezelfde God
Zing het uit van vreugde
Want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen
Zijn trouw kleurt de morgen
Zijn trouw kleurt de morgen
Elke dag opnieuw 2x

Elke dag opnieuw!

Uw trouw vult alles wat bestaat
Ze is een schild
Voor wie moe is en wie bang is
En voor wie hoop mist

U trekt haar aan als een gewaad
Ze beurt uw mensen op
Hun hoop wordt weer verfrist
Uw trouw wordt nooit betwist

Zonen en dochters van dezelfde God
Zing het uit van vreugde
Want Hij laat ons nooit los

Zijn trouw kleurt de morgen
Zijn trouw kleurt de morgen
Zijn trouw kleurt de morgen
Elke dag opnieuw 2x

Elke dag opnieuw!

De hemel, zo hoog als de hemel
Zo hoog als de hemel is uw trouw (herhalen)

Zijn trouw kleurt de morgen
Zijn trouw kleurt de morgen
Zijn trouw kleurt de morgen
Elke dag opnieuw 2x
Elke dag opnieuw!

Opwekking 789 Lopen op het water

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Welkom, mededelingen

Votum en groet

Elkaar groeten

Zingen opwekking 214 Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein

Bidden

Kindmoment

Lezen Handelingen 13: 13-16 en 32-49

¹³Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. ¹⁴Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. ¹⁵Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: 'Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.' ¹⁶Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei: 'Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb.

³²Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders ³³in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: "Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt." ³⁴Dat hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en hem niet weer aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft hij aangekondigd met deze woorden: "Ik zal jullie schenken wat ik David plechtig beloofd heb." ³⁵In verband hiermee wordt in een andere psalm gezegd: "Het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan." ³⁶Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan, ³⁷maar hij die door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan. ³⁸U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, ³⁹wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. ⁴⁰Zorg daarom dat op u niet van toepassing wordt wat door de profeten is gezegd: ⁴¹"Kijk, spotters, sta verbaasd en ga te gronde, want ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld."" ⁴²Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het verzoek om de volgende sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. ⁴³Na afloop van de samenkomst liep een groot deel van de Joden en de vrome proselieten met

Paulus en Barnabas mee, die hen toespraken en hen aanspoorden zich over te geven aan de goedgunstigheid van God.

⁴⁴De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. ⁴⁵Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. ⁴⁶Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: 'De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden. ⁴⁷Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: "Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde."'

⁴⁸Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof. ⁴⁹Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek.

Zingen Lied opwekking 807

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont

Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont

U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm (herhalen)

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont

Waar U woont

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont

Waar U woont

Preek

Zingen Opwekking 488 De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds
dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Avondmaalsnodiging en belijden

Zingen Aan uw tafel (Sela)

U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag

U ziet mijn hart en leven
De onrust die verwardt
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart
U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik alles voor U neer

De beker in Uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waar in de tekens staan
Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien

U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan
U toont mij Uw genade
Die werkzaam is in mij:
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij

Gaande viering

Tijdens de viering zingen:

Psalm 23 (de nieuwe psalmberijming)

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.

Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.

Genieten mag ik in een groene weide;

Hij wil mij naar verfrissend water leiden.

Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren

om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,

U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.

Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.

Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:

wanneer de wilde dieren mij belagen,

zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.

Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.

U zalft mij, laat mijn beker overstromen.

Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;

uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.

Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer,

Mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Die Gij steeds waart,

Dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,

Mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Die Gij steeds waart,

Dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

Iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Zingen na de viering Liedboekpsalm 103^e

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Bidden

Geven

Zingen psalm 99

1. God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, beeft voor zijn vermogen.

2. Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer.
Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.

7. HERE onze God, bitter was hun lot.
Gij hebt hen verhoord, Ja, Gij geeft uw woord.
Uw vergiffenis was voor hen gewis.
Gij zijt vol genade, ook al wreekt Gij 't kwade.

8. Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
die met macht gekroond op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

Zegen

Zingen Opwekking 798 Houd vol

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Na de dienst is er de gelegenheid om samen koffie te drinken,
van harte welkom om te blijven kletsen!