



# God doet recht in het kosmisch proces

Ps 26; 72; Ez 9; Mat 6:25-34; Jak 1:19-27

Tekst: Joh 3:16-21

Kees Haak 2021 

Aanslag op misdaad journalist Peter R. de Vries schokt Nederland, lange rijen voor laatste eerbetoon. *'On bended knee – is no way to be free'*.

**DE BREGMAN MEESTE MENSEN DEUGEN NIET**

Vrees voor struikelend recht, afbraak democratie. Waarom zijn mensen – die zelf vaak wet overtreden - toch bezorgd over het recht? Spannende detective-boeken, *crime*-films, & TV-series zonder de vraag naar recht worden niet verkocht. Mens verlangt dus naar recht, maar 't is zelden realiseerbaar. Mensen deugen niet – en we weten het! Gebroken verwijzing naar hoger ideaal. Evangelie van Johannes is een detective waar dat ideale recht wèl bestaat. *Accepting Jesus' sacrifice – is your way to Paradise.*

### 1/ Onderzoek, 3:16-17

Als eigenaar van de wereld, en bijzonder van zijn (joodse) volk gaat God op onderzoek uit, omdat er veel onrecht is. Hij is bezorgd en stuurt zijn zoon, bedoeld om te redden. Jezus is het licht dat alles in de schijnwerpers zet, of als een loep alles onderzoekt. Hij laat het goede en herstel van het leven zien, zijn wonderen en verhalen. Maar mensen vertrouwen hem niet. Ze reageren gepikeerd – omdat Jezus' kritiek zuiver was. Dat kunnen mensen niet verdragen. Ze blijven liever 'uit het licht'. Dus gaan ze hem bekritisieren, wegzetten, verdacht maken en op zijspoor manoeuvreren. Dat lukt niet. Resultaat onderzoek → mensen en wereld zijn inderdaad slecht.



### 2/ Misdaad, 3:18-20

Het ongenoegen loopt hoog op. Massa keert zich tegen Jezus: 'Kruisig hem'. Iedereen doet mee, ook als ze misschien niet de kopschop hebben gegeven: de dominee's, ouderlingen, gemeenteleden, ambtenaren, handelaren, winkeliers, bouwvakkers, soldaten, politici – wég met die Jezus! Onschuldig gedood. Onrecht van de bovenste plank, Jh 8:44; 19:6. Het licht van de waarheid moet uit! Om kwaad en onrecht vrij baan te geven. Ogeruimd staat netjes. Geen pottenkijkerd aub.!



### 3/ Aanklacht, 3:19

Maar God accepteert dit onrecht niet. Hij staat 100% achter Jezus en haal hem uit de dood weer tevoorschijn. Nu onaantastbaar en onoverwinnelijk. God roept nu de mensheid ter verantwoording door te laten preken. De evangelieprekers gaan er

op uit. Jullie hebben de redder van de wereld gedood, Hand 2:36; 3:13-16. Gods aanklacht gaat over de hele wereld. Kom nu in geloof tot erkenning van je schuld en slechtheid, dan is er vergeving. Dan wordt zijn offer uitgeven van schuld, opheffen van schaamte, en bevrijding van angst. Bij pertinent volharden in het kwaad is er geen weg ten leven meer.



### 4/ Uitspraak, 3:18.20

De rechter van het hele universum handhaaft het recht. Zijn uitspraken zijn gebaseerd op wat mensen nu met dit 'wereldnieuws' doen. Hij is niet uit op ondergang van mensen, want was bereid zijn geliefde, enige zoon over te geven. Dat is dan ook zijn ultieme woord. Dat gaat de wereld over, met oproept tot geloof en bekering → zending en kerk.



### 5/ Gevolgen, 3:21

aa) Wie nu nog Jezus niet gelooft heeft zijn eigen vonnis geveld. Hij struikelt over zijn eigen kwaad en onrecht, slaat God in het gezicht en miskent zijn liefde. Tevergeefs, verbitterd weigert hij te knielen (*on bended knee*) en probeert hij zijn kwaad te verbergen – kruipt buiten de lichtkring van genade en houdt eigen gelijk hoog. En klaagt over onrecht dat hem wordt aangedaan. Hij zal zich later op de borst slaan van spijt om fatale vergissing.



bb) Wie gaat geloven gaat naar het licht toe. Hij 'doet de waarheid', d.w.z. hij volgt de aanwijzingen van God voor een rechtvaardig leven op – hoezeer hij daarin ook vaak tekort schiet. In belijdenis van schuld en zoeken van 'waarheid & recht' laat hij zien dat God door zijn Geest in hem aan het werk is. Door vergeving stapst hij binnen in de nieuwe wereld van God, wordt de glorie van God zichtbaar door zijn goede daden in onrechtvaardige wereld. *Accepting Jesus' sacrifice – is our way to paradise.* Een spannender, realistischer en gelukkiger *crime-story* is er niet.

WAARDIG  
HET LAM  
WAARDIG  
HET LAM  
OVERWINNAAR ZAL HIJ ZIJN  
OVER ZONDE, DOOD EN PIJN  
HEEL HET  
RIJK DER  
DUISTERNIS  
WEET WIE  
JEZUS  
CHRISTUS  
IS: HIJ  
IS DE  
HOOGSTE  
HEER