

Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: 'Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.' Toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit.

De twee leerlingen



Jezus leerde ze.



Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: 'Had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.' En meteen stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar bij elkaar waren met de andere leerlingen. Toen ze binnenkwamen, zeiden de elf leerlingen en de anderen:

'Jezus is het opgestaan is'

'Want hij heeft Petrus wa'

Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden.