

**Kerstfeest**

**Naam:** \_\_\_\_\_



**Vul de rijmwoorden in.**

God stuurde uit Zijn hoge hemel,  
Gabriël de engel neer

Hij bracht de boodschap aan Maria:

'jij wordt de moeder van de H\_\_\_\_\_'



God is de Vader van het Kindje,  
en Zijn naam zal Jezus zijn.

Ja, die allergrootste Koning  
komt als babytje, zo k\_\_\_\_\_'

Wat een mooie, blijde boodschap,  
heeft Maria toen gehoord.

En Maria sprak eerbiedig:

'Mij geschiede naar Uw w\_\_\_\_\_'

Maria zei tegen Jozef: Ik krijg een babytje

Hij zei: 'Ik trouw niet met haar

Maar een engel zei in een droom:

'Trouw wel met h\_\_\_\_\_'



Zij is in verwachting door de Heilige Geest  
noem Hem Jezus

want Hij zal Zijn volk redden

dat weet iedereen die de Bijbel l\_\_\_\_\_'

De keizer zei: 'Gehoorzaamheid!  
Dat telt alleen in deze tijd.  
Je moet vertrekken naar de stad,  
waar je vroeger 't eerst familie h\_\_\_\_\_.



De keizer wil de schatkist vol  
en eist van iedereen z'n tol.  
Vooruit en meld je in de stad,  
waar je vroeger 't eerst familie h\_\_\_\_\_.



Het was een hele lange reis naar Bethlehem  
Daar was voor hen geen plaats om te slapen.  
Ze zeiden allemaal nee,  
totdat een herbergier open deed en ja zei met een  
aarzeling in zijn st\_\_\_\_\_

Het was namelijk een stal waar ze moesten slapen.  
Een stal voor koeien en schapen.  
Daar werd koning Jezus geboren.  
Ze wikkelden hem in doeken en legden hem in een  
voederbak van de s\_\_\_\_\_



Middenin de nacht tussen hun schapen zaten herders bij het vuur.

Opeens was daar een fel licht.

Een engel sprak:

Sorry dat ik stoer op dit u\_\_\_\_\_



Wees maar niet bang.

Een koning is geboren in een stal in Bethlehem,

Je zult Hem vinden in een kribbe in doeken gewikkeld.

En opeens was daar engelengez\_\_\_\_\_

Zij zongen van Ere zij God alleen aan Hem de eer

en vrede op aarde

voor alle mensen op aarde.

Want groot en machtig is de H\_\_\_\_\_



Toen gingen de herders op pad.

En vonden het kindje,

gewikkeld in doeken, liggend in een voederbak.

Precies zoals de engel gezegd h\_\_\_\_\_.



Ze bogen heel diep neer

voor dat kleine kindje.

En vertelden Jozef en Maria alles

en prezen de H\_\_\_\_\_





Wijzen uit het oosten gingen op pad.

Wekenlang stond er een grote felle ster aan de hemel.

Het was zo'n bijzondere ster.

Er moest een koning geboren zijn, zoals men voorspeld  
h\_\_\_\_\_

Eerst gingen ze in Jeruzalem vragen.

Koning Herodes schrok verschrikkelijk.

Wat een koning geboren?

Dan maar eens de geleerden om raad vr\_\_\_\_\_



Ja in Bethlehem zou Hij worden geboren,  
zo stond in de boeken.

Daar moesten de wijzen hem zoeken.

En als jullie hem vinden dan wil ik, Herodes, het  
h\_\_\_\_\_.

Toen gingen de wijzen op pad.

Nog eens de ster achterna.

Ze kwamen in Bethlehem.

En vonden het kindje zoals de ster voorspeld h\_\_\_\_\_



Ze bogen heel diep voor dit kleine koningskind.

En hadden kado's voor hem meegenomen:  
goud, wierook en mirre.

En bewonderen het mooie k\_\_\_\_\_



In een droom hoorden ze van God aan.

Dat Herodes een boze koning was.

'Ga daarom niet bij hem langs,  
want hij wil het kindje doden g\_\_\_\_\_



De wijzen namen een  
andere weg naar huis,  
want Herodes was echt  
niet pl\_\_\_\_\_



Maar daar  
bleef het  
niet bij..



**HIJ  
LEEFT!!**

Bram heeft een broertje gekregen.  
Zet een kruis door de rondjes die bij hem horen.  
Welke plaatjes horen bij de Here Jezus?  
Kleur die rondjes in.

### De geboorte van Jezus



kruis



ingekleurd



De herders gingen op zoek naar het kindje.





De 3 wijzen aanbaden Hem en gaven goud wierook en mirre aan hem kado.

