

Toen Jojakim, 4 jaar koning van Juda was, zei Jeremia tegen zijn schrijver Baruch: 'Baruch, jij zei: 'Verschrikkelijk! Wat laat de Heer mij lijden, wat heb ik het zwaar! Ik ben moe van verdriet. En nooit krijg ik rust.' (Als schrijver van Jeremia werd Baruch ook slecht behandeld.)

'De Heer zegt: 'Ik zal Juda vernietigen. En het volk stuur ik weg. Maar jij, Baruch, jij blijft mij maar vragen om redding voor het volk.....'

**REBUS**

			<b>Baruch</b>		
<b>Juda</b>					<b>7</b> z=l
				<b>je</b>	
<b>1</b> +h					