



Twee mannen bidden tot God. De ene vindt zichzelf erg goed, de andere niet.
Dit verhaal staat in Lucas 18 : 9-14