



Gezinsdienst

Thema: De liefde van God



Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk
Medewerking: Kinderkoor "Spirit" o.l.v. Rachel
Stuy
Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy



***Voorzang: Abba
Vader***



*Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig
zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.*



*Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen*



***Welkom en
mededelingen door
ouderling***



Stil gebed

Votum en groet



***Zingen: Kinderkoor Spirit
samen met de gemeente:
Als je gelooft in de Here Jezus***

*Als je gelooft in de Here Jezus
dan komt er vrede in je hart. (2x)
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.
(2x)*



Kinderkoor Spirit zingt 2 liederen:

Heer ik prijs Uw grote naam



*Heer ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon om mens te
zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam*



Een plek op deze aarde

*Soms denk je bij jezelf: ben ik echt wel nodig
de wereld draait wel verder zonder mij
ik doe ook nooit iets goed, wat ben ik toch een
loser
het gaat veel beter zonder mij erbij*



*Ben je ernstig ziek of heb je een beperking
of heb je iets zoals ADHD
en hierdoor gaan de dingen vaak wel effe anders
en krijg je het gevoel: ik tel niet mee*



*Voor jou is er een plek op deze aarde
en niemand past er in behalve jij
een plaats die God speciaal voor jou bedacht
heeft
nee, de wereld die is niet compleet zonder jou
erbij*



*Ben je soms heel slim en ontzettend pienter
maar ondanks dat gaat het niet al te best
je bent wel hoogbegaafd maar soms ook erg
onzeker
omdat je denkt: ik hoor niet bij de rest*

Voor jou is er een plek op deze aarde ...



*Omdat je anders bent dan de meeste mensen
doet dat heel vaak diep van binnen pijn
maar God heeft jou gemaakt
en 'Hij zag dat het goed was'
dus twijfel er niet aan: je mag er zijn*

Voor jou is er een plek op deze aarde ...



***Tien woorden uit:
Efeze 4 vs 23 t/m 30
door br. G. Siemons***



Zingen:
Jezus is de Goede Herder



*Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal.*

*Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent.*



*Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal*

*En wanneer je soms alleen
bent*

*En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de Goede
Herder*

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is...



gebed



***Schriftlezing: Luk.19 : 1 t/m 10
Zacheüs, de tollenaar
door Tiny Boeve***



***Filmpje op de beamer:
“Raad eens
hoeveel ik van je houd”
Korte uitleg door
Gerlinde Uitslag***



***Kinderkoor Spirit zingt:
“ik ben gewoon zo vrolijk”***



*Ik heb kriebel aan mijn tenen
last van wiebelbenen,
ik weet niet goed wat er is.
'k Loop te wrijven in mijn handen,
klapper met mijn tanden,
misschien is er wel iets mis.*



*Kijk m'n lach, van oor tot oor.
De hele dag, zing ik door.
Ik zwaai en roep, naar
iedereen:
„Hij houdt van mij”,
ik kan er niet omheen!*



Refrein:

*Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.*

*Ik dans wat op mijn voeten
en klap het ritme mee.*

*Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.*

*Ik ben gewoon zo blij,
want Jezus is een Vriend van
mij*



*Ik kan niet blijven zitten
of eventjes gaan pitten,
m'n vrolijkheid knalt eruit.
Ik doe de gekste dingen,
sta maar wat te springen
en maak een raar geluid.*



*Met mijn stem, maak ik een lied
ik zing van Hem, mijn grootste
Vriend.*

*‘k vertel het door, aan iedereen:
Hij houdt van jou,
je kan er niet omheen.’”*



Refrein:

*Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.*

*Ik dans wat op mijn voeten
en klap het ritme mee.*

*Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.*

*Ik ben gewoon zo blij,
want Jezus is een Vriend van
mij.*



Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag.

Lees je bijbel,

bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag

Dat je groeien mag, dat je groeien mag

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.



*Volg je Heiland,
Hij is getrouw, Hij is getrouw, Hij is getrouw.
Volg je Heiland, Hij is getrouw,
Hij zorgt ook voor jou.
Hij zorgt ook voor jou, Hij zorgt ook voor
jou.
Volg je Heiland, Hij is getrouw,
Hij zorgt ook voor jou.*



*Jezus roept nu,
kom nu tot Mij, kom nu tot Mij, kom nu tot Mij.
Jezus roept ons kom nu tot Mij, want Ik geef je rust.
Want Ik geef je rust, want Ik geef je rust.
Jezus roept ons, kom nu tot Mij, want Ik geef je rust*



***Overdenking:
“De liefde van God, want
zo lief heeft Hij zondaren,
zelfs een tollenaar”***



Zingen 2 x: Jezus vol liefde
*Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met Uw kracht o Heer,
En vul ons tot uw eer;
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, Heilig en
rein,
Dat U Heer, volkomen steeds
Toegewijd zal zijn.*



Inzameling van de gaven



***Kinderkoor Spirit zingt:
Schatkist vol gebeden
Bij de troon van God staat
een gouden schaal,
een schatkist vol gebeden.
God bewaart ze allemaal,
God bewaart ze allemaal.***



*En als jouw gebed
onbeantwoord blijft,
onthoud dan: in de hemel
raken nooit gebeden
kwijt,
raken nooit gebeden kwijt.*



*God maakt alles nieuw
op de mooiste dag.
Dan krijgt elke vraag een
antwoord,
dan wordt elke traan een lach,
dan wordt elke traan een lach.*



(2x)

Jezus, kom terug.

Maak de aarde nieuw.

(2x)

Jezus, kom terug.

Maranatha.

Maak de aarde nieuw.

Maranatha.



***Kinderkoor Spirit zingt:
Oh freedom
Freedom is coming,
oh yes I know***



***Dankgebed en
voorbeden***



Zingen slotlied: Lof zij de Heer
*Lof zij de Heer,
hij omringt met zijn liefde uw leven;
Heeft u in 't licht als op
adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, Zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.*



*Lof zij de Heer die uw huis
en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde
die over ons regent.
Denk elke dag,
Aan wat Zijn almacht vermag,
Die u met liefde bejegent.*



**Zegen en
wegzending**



***Zingen (staande) :
Vrede van God***

*Vrede van God, De vrede van
God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.*



*In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.*



*Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.*



Orgelspel

***Na deze dienst is er
gezamenlijk koffiedrinken en
limonade***

